

Uitgave: Protestantse Gemeente te Arnhem | 36e jaargang nr. 01



Kerk*pers*pectief

Verschijnt 11x per jaar | Zaterdag 23 januari 2021



Van de redactie

Ondanks dat het jaar alweer drie weken 'oud' is, wens ik u namens de gehele redactie een gezegend, gezond en gelukkig 2021 toe. Wij hopen u dit jaar weer mooie uitgaven van Kerkperspectief te bereiden. Wat dit nieuwe jaar ons allen zal brengen, ligt gelukkig niet in onze handen, maar in de looptijd van deze uitgave moeten wij afscheid nemen van ds. Hubertien Oostdijk-van Andel. Hubertien, dank voor alles wat je voor de leden van je wijkgemeente De Kandelaar en later Arnhem-Zuid hebt betekend. Het ga je goed in je nieuwe gemeente Steenderen!

Ik wens u veel leesgenot!

Rita Hop

In dit nummer

- 02 Van de redactie
- 03 Bericht van de voorzitter
Vacature koster Salvatorkerk
Jubileum ds. C.J. Kraai
- 04 Rooster Erediensten
- 06 Uw steun waard
In gesprek met Iris Springvloet
- 08 De Eerste Dag
- 09 Alle Zeven Dagen
- 10 Nieuws uit de Diaconie
- 11 Beeldmeditatie
- 12 Commissie Kerk & Israël
Actualiteiten - Agenda
- 13 Protestantse wijkgemeente Arnhem-Noord
- 14 Protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid
- 16 Hervormde wijkgemeente De Rank
- 17 Parkstraatgemeente
- 18 Eglise Wallonne / Waalse kerk
Evangelisch-Lutherse gemeente Arnhem
- 19 Colofon



Tastbare geschiedenis

In dit nieuwe jaar willen we iedere keer een van de Arnhemse wijken centraal stellen. We beginnen met het landgoed Zypendaal. Huis Zypendaal is één van de historische buitenplaatsen en landgoederen die als een ring rond Arnhem liggen. Het oorspronkelijke huis is in 1762 gebouwd. Het staat in een dal tussen hoge heuvels. Overal vind je sprengen en wellen: plekken waar het grondwater uit de grond sijpelt. Op de voorkant ziet u de enigszins bevroren gracht die zich rond het huis bevindt. (Over de geschiedenis van het landgoed Zypendaal is onlangs een mooi boek verschenen van de hand van Sjon Onnekink, zie www.tekstbureauderaaf.nl).

Op de foto op de achterkant ziet u De Drie Poortwachters, drie tamme kastanjabomen die rond 1650 zijn geplant bij de ingang van park de Gulden Bodem.

Henny Kalisvaart

Bericht van de voorzitter

De vorige keer had ik het over het feit dat er minder tolerantie lijkt te bestaan in de samenleving jegens andersdenkenden. Ik kon toen niet vermoeden dat dat zou kunnen uitlopen op het met geweld frustreren van het democratisch proces, zoals dat in de VS is gebeurd. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat de man die dit allemaal heeft uitgelokt nog steeds de steun heeft van een brede groep Christenen. Zouden wij ook zo'n blinde vlek hebben? Laten we hopen van niet.

Digitale kerkdiensten zullen ook (de eerste helft van) dit jaar eerder regel dan uitzondering zijn. Onze vrijwilligers doen ontzettend hun best om het mogelijk te maken om de diensten te volgen. Het zou mooi zijn wanneer het lukt om de diensten ook direct zichtbaar te maken, zoals dat bij sommige andere kerken al het geval is. Dat kan de betrokkenheid van onze leden bij de kerkdiensten sterk vergroten.

Kerkdiensten zijn belangrijk, maar uit allerlei krantenberichten kun je afleiden dat andere zaken door kerkleden misschien nog wel belangrijker worden gevonden: onderling contact, gesprekken, gezamenlijk koffiedrinken. Zolang de diensten nog voornamelijk digitaal zijn, zit koffiedrinken na de kerk

er niet in. Gelukkig zijn er andere (kleine) initiatieven binnen onze gemeente, bijvoorbeeld van de diaconie, om contact met elkaar te maken. Ook onze predikanten doen hun best om op allerlei manieren contactmomenten voor gemeenteleden te creëren. Dit soort initiatieven verdienen navolging en uitbreiding. We zullen alles moeten doen wat in ons vermogen ligt om het 'wij' gevoel binnen de PGA in stand te houden, zodat we straks weer met enthousiasme verder kunnen gaan, als de pandemie eindelijk voorbij is.

Het is de afgelopen tijd lastig werken geweest. Allerlei dingen die we vanzelfsprekend vonden, konden niet meer. De predikanten, de koster, de ambtsdragers en de vrijwilligers hebben hun uiterste best gedaan om zaken op aangepaste wijze door te laten gaan en om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Namens het moderamen wil ik hen allemaal daarvoor heel hartelijk danken!

Dick van Dijk, voorzitter algemene kerkenraad
e-mail: voorzitter.ak@pgarnhem.nl

Vacature koster Salvatorkerk

Voor de Salvatorkerk zijn wij op zoek naar een koster voor 15 uur per week

Dit is een functie die op wisselende tijdstippen wordt vervuld, waarbij men ook in weekenden en in avonden werkt. De werkzaamheden zijn zeer divers, van gasten ontvangen tot schoonmaakwerk tot het bedienen van technische apparatuur.

Heeft u interesse in deze functie? Een profielschets is verkrijgbaar bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters: gjvanriet@gmail.com

Jubileum ds. C.J. Kraai

Op zondag 10 januari 1971 is dominee Kraai bevestigd als Nederlands Hervormd predikant van Nieuw en Sint Joostland. Hij heeft ook gestaan in Drunen, Vlijmen en Engelen en als laatste in Hall. Na zijn emeritaat (2004) werd hij in 2010 bijstand in het pastoraat voor de Bethlehemkerk. Vanaf 2017, tot de sluiting van het KKC (Kerkelijk Cultureel Centrum) Het Dorp, deed hij als vrijwilliger bezoekwerk in de Siongemeenschap. Ook ging hij voor in de Avondmaalsdiensten.

We danken ds. Kraai voor het vele werk dat hij heeft gedaan en we wensen hem en zijn dierbaren nog vele jaren onder Gods zegen toe.

Namens de redactie, Theo van Loenen.

ROOSTEREREDIENSTEN

	Zondag 24 januari 2021	Zondag 31 januari 2021
	1e coll.: Diaconaal werk 2e coll.: Plaatselijk kerkenwerk 3e coll.: Onderhoud gebouwen	1e coll.: Diaconaal werk 2e coll.: Landelijk jeugdwerk JOP 3e coll.: Onderhoud gebouwen
Nieuwe Kerk Rosendaalseweg 505	10.30 u. ds. A. Hiemstra, viering Heilig Avondmaal	10.30 u. ds. M. Hazeleger, Beilen
Salvatorkerk Salvatorplein 274	Zie Remonstr. en Vrijzinnig Prot. Ds. C. van Egmond, Utrecht e.a. geen dienst	10.00 u. ds. H. van de Wal, Velp geen dienst
De Regenboog Oec. Wijkgem. Mr. J.M. Kempnaersingel 2		
De Rank (Bonifatiuskerk) Huissensedijk 10	10.00 u. ds. J.B. Kamp, Arnhem-Elden, viering Heilig Avondmaal	10.00 u. ds. C. Hendriks, Ede
Remonstr. en Vrijz. Prot. Parkstraat 31a	10.15 u. ds. C. van Egmond, Utrecht, online oec. gebedsdienst voor de Eenheid	10.15 u. ds. G.J. de Vries, Amsterdam geen dienst
Waalse Kerk Gasthuisstraat 1 (naast politiebureau)	17.00 u. ds. J. Röselaers	
Evang.-Luth. Gem. Arnhem Adolf van Nieuwenaarlaan 3	10.00 u. em. deken H. Janssen ofm, Arnhem, via You Tube	11.00 u. ds. H. Uytenbogaardt, Utrecht, Maaltijd van de Heer
Dorpskerk Schaarsbergen Kemperbergerweg 806	10.00 u ds. H. Domburg	10.00 u nog niet bekend
Protestantse Kerk te Rozendaal Kerklaan 15	10.00 u ds. M.G. Fernhout, Nijmegen	10.00 u ds. F. Ort



ROOSTEREREDIENSTEN

	Zondag 7 februari 2021	Zondag 14 februari 2021
	1e coll.: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 2e coll.: Plaatselijk kerkenwerk 3e coll.: Onderhoud gebouwen	1e coll.: Diaconaal werk 2e coll.: Plaatselijk kerkenwerk 3e coll.: Onderhoud gebouwen
Nieuwe Kerk Rosendaalseweg 505	10.30 u. ds. M.A. Maan	10.30 u. ds. A. Hiemstra
Salvatorkerk Salvatorplein 274	10.00 u. ds. H. Oostdijk-van Andel, afscheidsdienst	10.00 u. ds. J.P. Eijgenraam
De Regenboog Oec. Wijkgem. Mr. J.M. Kempnaersingel 2	10.00 u. pastor A. Wijngaards.	geen dienst
De Rank (Bonifatiuskerk) Huissensedijk 10	10.00 u. ds. A. Groeneveld, Lunteren	10.00 u. ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum
Remonstr. en Vrijz. Prot. Parkstraat 31a	10.15 u. ds. J. de Valk, Amsterdam geen dienst	10.15 u. ds. C.M. Geels, Bunnik geen dienst
Waalse Kerk Gasthuisstraat 1 (naast politiebureau)		
Evang.-Luth. Gem. Arnhem Adolf van Nieuwenaarlaan 3	11.00 u. pastor D. de Mildt	11.00 u. ds. M. Diepenbroek, Woerden
Dorpskerk Schaarsbergen Kemperbergerweg 806	10.00 u nog niet bekend	10.00 u nog niet bekend
Protestantse Kerk te Rozendaal Kerklaan 15	10.00 u ds. F. Ort	10.00 u ds. P.C. Barnard, Blaricum

ROOSTEREREDIENSTEN

	Woensdag 17 februari – Aswoensdag
Nieuwe Kerk Rosendaalseweg 505	19.30 uur ds. M.A. Maan en/of ds. A. Hiemstra
Evang.-Luth. Gem. Arnhem Adolf van Nieuwenaarlaan 3	19.30 uur ds. H. Uytendogaardt, Utrecht Maaltijd van de Heer



ROOSTEREREDIENSTEN

	Zondag 21 februari 2021 Eerste zondag Veertigdagentijd
	1e coll.: Kerk in Actie – Moldavië 2e coll.: Plaatselijk kerkenwerk 3e coll.: Onderhoud gebouwen
Nieuwe Kerk Rosendaalseweg 505	10.30 u. ds. A. Hiemstra
Salvatorkerk Salvatorplein 274	10.00 u. ds. M.A. Maan
De Regenboog Oec. Wijkgem. Mr. J.M. Kempnaersingel 2	10.00 u. mw. M. Kok, Arnhem
De Rank (Bonifatiuskerk) Huissensedijk 10	10.00 u. prop. E. Meijer, Ermelo
Remonstr. en Vrijz. Prot. Parkstraat 31a	11.00 u. Voorstelling Rood Mos
Waalse Kerk Gasthuisstraat 1 (naast politiebureau)	geen dienst
Evang.-Luth. Gem. Arnhem Adolf van Nieuwenaarlaan 3	11.00 u. em. deken H. Janssen ofm, Arnhem
Dorpskerk Schaarsbergen Kemperbergerweg 806	10.00 u. nog niet bekend
Protestantse Kerk te Rozendaal Kerklaan 15	10.00 u. pastor J. Bron, Velp

OECUMENISCHE DIENSTEN

Oecumenische viering De Zijp

Elisabethkapel, Zwarteweg 25

Datum: zondag 24 januari
 Aanvang: 11.00 uur
 Voorganger: mw. A. Ponger

Coventrygebed

Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1 (naast politiebureau)
 elke vrijdag 12.30-12.45 uur



Uw steun waard

Aankondiging collecte bestemming

Zondag 31 januari – Jong Protestant (JOP) – Sirkelslag

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat.

Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. Kijk voor meer informatie op sirkelslag.nl

Zondag 7 februari – Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Bangladesh

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor het levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh

In gesprek met Iris Springvloet, studentenpastor

door Pierre Eijgenraam

Sinds september vorig jaar is Iris Springvloet werkzaam als studentenpastor in Arnhem. We ontmoeten elkaar in een zaaltje van de Parkstraatkerk, waar het ASP (Arnhems Studenten Pastoraat) haar thuisbasis heeft. Iris is druk bezig met het samenstellen van kerstpakketten voor 'haar' studenten.



Iris, fijn dat ik je mag interviewen! Zou je om te beginnen iets over jezelf willen vertellen?

Ik ben geboren en getogen in Arnhem-Zuid. Mijn vader is protestant, mijn moeder is katholiek. Ik ben gedoopt en heb op een katholieke basisschool gezeten. Maar ik heb geen eerste communie gedaan, mijn ouders vonden dat ik dat later zelf maar moest beslissen.

Na de middelbare school ben ik humanistiek gaan studeren in Utrecht en ben ik afgestudeerd als geestelijk verzorger. Ik ben getrouwd, mijn mans naam is Heijnsdijk en ik ben moeder van een dochtertje van twee. Ik was hoogzwanger op het moment dat ik afstudeerde! Daarna ben ik eerst

een jaar thuis geweest en vervolgens begonnen als studentenpastor in Arnhem.

Het is wel bijzonder dat je als pastor geen theologie of religiestudies hebt gestudeerd, maar humanistiek... Hoe is dat zo gekomen?

Toen ik op de middelbare school zat, heb ik een moeilijke tijd doorgemaakt. Daar ben ik goed doorheen gekomen, o.a. doordat ik mijn verhaal kon doen bij andere mensen. Mede daardoor voelde ik me gemotiveerd om mensen te helpen. Ik heb nagedacht over allerlei studies: psychologie, pedagogiek, maar ik vond die studies een beetje te klinisch en te grootschalig.

Op een dag las ik de leus van de universiteit voor humanistiek: 'de mooiste studie is de mens' en toen wist ik het! De studie was een warm bad voor me: psychologie, filosofie, religiewetenschap, academische vaardigheden, groepswerk; ik vond het allemaal mooi.

Wat heb je overgehouden van de religiewetenschap?

Dat religies erg op elkaar lijken! Een auteur* die we bestudeerd hebben tijdens mijn opleiding, schrijft bijvoorbeeld dat iedere religie zeven dimensies in zich heeft en binnen die dimensies beschreven en ervaren wordt. Ik ervaar ook in mijn eigen leven dat verschillende dimensies een grote rol spelen

Wat voor dimensies zijn dat?

Bijvoorbeeld het besef van transcendentie: de ervaring dat een mens zichzelf kan overstijgen en deel is van een groter geheel. En verder de verbondenheid met mensen, met jezelf en met de natuur, het belang van 'community', de waarden van waaruit je leeft.

En nu ben je...

Officieel ben ik studentenpastor; je zou ook kunnen zeggen: geestelijk verzorger voor studenten.

Wat trok je aan in deze functie?

Ik heb altijd graag mensen willen helpen en begeleiden. Maar de meeste geestelijk verzorgers werken in tehuizen en instellingen, of bij justitie en defensie. Dat trok me niet. Ik was juist geïnteresseerd in de manier waarop mensen in het dagelijks leven bezig zijn met zingeving. En ik wilde graag werken met jonge mensen. Gaan studeren is een heel ingrijpende verandering in je leven en ik zag om me heen hoe heel veel jonge mensen, die met allerlei vragen bezig waren.

Wat houdt je werk concreet in?

Heel belangrijk is het geestelijk begeleiden in 'één-op'-éengesprekken. En daarnaast probeer ik iets van 'community' te stichten, vooral voor internationale studenten. Elke dinsdagavond -vóór corona live in de Parkstraatkerk en nu online via Zoom- komt een groep studenten bij elkaar; soms doen we spelletjes, soms is er een culturele avond of een 'Loesje-workshop'. Het is allemaal heel laagdrempelig, iedereen mag binnenkomen en meedoen.

En daarnaast is er ook nog een groep 'hoe gaat het ècht met je?', waar studenten niet alleen voor de gezelligheid komen, maar vooral voor een goed gesprek, dat de diepte in gaat. Afgelopen jaar heb ik verschillende buddy-projecten opgezet om studenten met elkaar en met inwoners van Arnhem te verbinden. Het doel was daarbij steeds om te laten zien dat ze er niet alleen voor staan en dat er iemand is waar ze bij terecht kunnen en met wie je het gezellig kan hebben.

Uit wat voor landen komen de studenten?

Uit de hele wereld! Op Larenstein zijn er bijvoorbeeld veel Afrikaanse studenten voor de master Landbouw, maar er zijn ook veel Oost-Europeanen, studenten uit India, Marokko, Griekenland, maar natuurlijk ook gewoon uit Nederland...

Is geloof ook een thema op jullie avonden?

Voor studenten uit Oost-Europa is het vaak heel belangrijk. Velen van hen zijn katholiek en voelen geen schroom om er over te praten. Voor Marokkaanse studenten is het vaak ook belangrijk; er zijn devote moslims bij, maar ook studenten die erg op zoek zijn en heel open staan voor andere levens-beschouwingen.

Afrikaanse studenten zijn ook vaak godsdienstig, maar praten daar weinig over. Soms kan ik ze doorverwijzen naar een kerk die bij hen past; ik heb een heel overzicht gemaakt van kerken en godsdienstige groepen in Arnhem, waar je als internationaal student terecht zou kunnen.

Wat is de invloed van corona geweest op je werk?

Die was heel groot! We konden opeens niet meer live samenkomen. Dat was vooral voor internationale studenten ingrijpend, omdat ze hier meestal geen familie hebben. Ik heb toen een soort buddyproject opgezet, waarbij internationale studenten werden gekoppeld aan iemand van hier. Voor een aantal mensen heeft dat heel goed gewerkt. Eén student was bijvoorbeeld gekoppeld aan een docent van ArtEZ en was heel blij dat zijn 'buddy' bij zijn afstuderen aanwezig was, omdat de familie niet kon komen.



Heb je nog plannen en ideeën voor de toekomst?

Jazeker! Een van die plannen is om met een rouwgroep te beginnen. Er zijn veel internationale én Nederlandse studenten die daar mee worstelen, soms zo erg dat ik verbaasd ben dat ze nog in Nederland zijn en dat ze het lukt om te studeren. Ik heb bijvoorbeeld contact gehad met een buitenlandse student die pas zijn vader had verloren en toch aan een studie hier is begonnen; heel indrukwekkend!

Ik zie je hier ook bezig met kerstpakketten... Wat doen jullie aan kerst?

Ik maak vijftig kerstpakketten voor studenten waar ik contact mee heb. Dat is leuk om te doen; ik probeer daarmee ook lokale ondernemers te ondersteunen. Er is bijvoorbeeld een eethuisje in Arnhem, dat ecologisch werkt en resten gebruikt van boeren uit de omgeving. Dat bedrijfje is begonnen in februari, net voor de lockdown. Studenten vinden een bon in hun pakket waarmee ze een lunch kunnen afhalen. Dat vind ik mooi! We houden ook een digitale kerstviering. Elke student geeft een cadeautje aan een ander, en tijdens een digitale ontmoeting mag ieder zijn pakje openmaken. Elsje Pot vertelt een kerstverhaal, we praten in breakoutrooms over Kerst en pakken gezamenlijk de cadeaus uit.

Nog een laatste vraag: ik ontdekte op het internet dat je ook betrokken bent bij een stichting die kloosterweekends organiseert?

Dat klopt! Eerlijk gezegd zit dat nog in de opstartfase, maar de gedachte is dat het veel jongeren goed zou kunnen doen om pas op de plaats te maken. Alles in deze wereld moet snel, mensen besteden veel tijd achter een scherm of op een telefoon, maar wat blijft er nog over als dat wegvalt? Welke basis heb je dan en wat is belangrijk?

De bedoeling is om jonge mensen de kans te geven om echt bij dingen stil te staan: Wie ben ik, wat inspireert mij?

Door corona is dat nu niet mogelijk, maar het lijkt me heel mooi daarmee bezig te gaan.

Iris, ik ben onder de indruk! Je doet prachtig werk; heel veel succes daarmee en ik hoop dat je altijd zo enthousiast en gedreven zult blijven!
Dankjewel!

** Ninian Smart: The World's Religions, Cambridge 1998*

De Eerste Dag

Zondag 24 januari:

God, U bent mijn God, U zoek ik, naar u smacht mijn ziel

Psalm 63:2

David is één van de grootsten van de hele Bijbel. Van hem is voor ons allen heel veel te leren. Hij werd koning en hij kon geestelijke liederen schrijven. Zowel liederen, kernachtig van eigen vreselijke zonden en schuld, als een koning die bedreigd wordt en achterna gezeten. Hij was ook een vluchteling, weggejaagd door zijn voorganger (Saul). Ook genoot hij van de bijeenkomst in het heiligdom, daar waar de wet van de 10 geboden werd voorgedragen, omringd door lofzegging en dankgebeden.

Nu dan Psalm 63. Plaats van handeling: de woestijn van Juda.

Die vluchtplaats had hij uitgekozen om zijn leven te redden. Zijn positie stond zwaar onder druk. Zijn achtervolgers stelden alles in het werk om de koning te vinden en uit te schakelen. David had na Psalm 51 een schoon geweten gekregen: Reinig mij van mijn zonde (vers 4). Hij werd beschuldigd, mensen wilden hem weg hebben. Het vers dat hierboven staat, verwijst naar Davids Zoon, Jezus Christus: O God, u bent mijn God;

Jezus en David vertonen veel gemeenschappelijks. Jezus schreef niets, Hij leidde zijn geroepenen op van zondaars tot discipel.

Jezus' oude opdracht was, de duivel te verslaan. Die duivel dus, die mensen probeert te verblinden en alles mooi voorspiegelt. De Zoon van God spiegelt geen leugens voor. Kort gezegd: Christus sticht het nieuwe rijk om de weg te openen en zelf de dood te overwinnen! En op te staan tot bij de Vader en dan Gods Geest naar beneden uit te sturen.

Tot slot: Een christen kan weten van gezegende plekken, waar het Woord leeft en dankbaarheid dan blijkt. Maar... U zoek ik! Gods Woord is trouw, maar soms afwezig. David had te zoeken naar Hem. 'Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht' (Joh. 12:36). Dat is waar een gelovige als een David soms moet zoeken om de Verlosser te vinden. Amen.

Zondag 31 januari:

Machtig zijn de werken van de Heer, wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

Psalm 111:2

Tot de werken van de Heer behoren de werken van Zijn Woord. Zon, maan en sterren zijn een voorbeeld van het scheppende deel van Gods werkend Woord. Met een sprong zitten we in het Evangelie. In het begin was het Woord en het Woord was bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden. In het Woord was leven en het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen (Joh. 1:1-6). Veel omvattende verzen! Aangeduid om te horen, dat God de Vader is, aan Wie Jezus vraagt: "Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt, gebeuren." (Lucas 22:42).

Beste mensen, hier leest u een klein stukje uit Jezus' kruisweg. Groot zijn de werken van de Heer. Op Zijn kruisweg doet Jezus voor zichzelf niet veel. Hij brengt zichzelf. Brood en Bloed als vergeving van ons leven! Mensen noemen groot, wat voor het oog groot evt. mooi is. Jezus' werk is ook groot; de mens negeert de Bron van het leven. Er zijn mooiere werken, maar niet beter. De oproep: zelf naspeuren in Genesis 3:5, Openbaringen 1:8, Ik ben de alpha en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige. Dit door allen die er behagen in hebben. Nog iets over Hem, die de Almachtige genoemd is. De

mens is nogal kortzichtig. Men rekent, weegt, 't is goed of fout. De Almachtige ziet dieper en verder. Zelfs in Zijn zwijgen zit een Boodschap, ook voor de kerk anno 2021 en voor mensen van deze tijd.

Zondag 7 februari:

Verlos mij van mijn vervolgers, zij zijn sterker dan ik.

Psalm 142:7

Alweer een psalm van David. Hij was weer een gevangene. Juist omdat hij zuiver, wijs en dankbaar kon schrijven en spreken, maakten mensen zijn uitingen onmogelijk. Zet maar in de gevangenis. Dan zwijgt hij wel of vindt hij de dood, dan doet hij geen kwaad. De slechte mens kijkt verkeerd, leest verkeerde dingen, ziet slechts voorspoed. Terwijl Gods Heil hoop geeft, soms genezing, geduld en wijsheid. Vroomheid: Met luider stem roep ik tot de Heer. Dit opdat ons hele hart mee-resoneert in de grote nood en om tot Hem door te dringen. Nu niet de ietwat te zachte gebedjes. Als wij psalmen lezen, dan valt op, dat veelal de profeten worden genegeerd. Dankzij David worden we op het goede spoor gezet. Bijvoorbeeld: Geloof is iets anders dan succes. Veel isolement, dreiging. Denk seculier, zoals bijvoorbeeld Mandela. De weg van de profeet uit Psalm 142. Want ik ben zeer verzwakt (vers 7). Hij had, kreeg geen voedsel. In 8 verzen staat daar een mens die zijn situatie uitbidt! Wellicht een ziener, die anders zag dan de succesvolle mens met grote en volle zalen. David: Voer mij uit de kerker. Daarbuiten, bij en onder de mensen, kan hij waarschuwen, luisteren. David is deelgenoot te midden van onwaarheid en leugen. David kan van zich laten horen. Toen en door alle eeuwen heen was het: lezen, bidden en volharderen.

Zondag 14 februari:

Verheug u in de Heer, rechtvaardigen, en juich, zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.

Psalm 32:11

Een rechtvaardige is een mens, die niet voor eigen voordeel leeft. Bescheiden omdat het leven zelden eenvoudig is. De rechtvaardigen dragen hun lot. Zij zien verder dan alleen vandaag. Zij houden stand in het gericht. Vijand zijn ze voor voordrangers. Geduld krijgen zij. Ze werken niet om op te vallen. We zijn bezig in Psalm 32! Hier leerdicht geheten. Praktisch christendom. Een school om de welzaligheid te ontvangen, namelijk daar waar zonde wordt beleden na erkenning ervan. Plus het zwijgen voor de tijd, zodat het gebeente wegwijnt onder mijn gejammer (vers 3). Essentiële dingen inslikken. Zonde is niet van de lucht in deze psalm! Het verborgen heden van onze ziel in verwaandheid, hard schreeuwen of juist uit zogenaamde bescheidenheid zwijgen. Een leerdicht dus. Een eye-opener. Ook persoonlijk.

Vers 8: Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad en op jou rust mijn oog. Weet u waarvan een dominee leert? Vooral van zijn eigen preken. Wat die persoon leert en onderwijst is persoonlijk, geen algemene waarheid of leugen waar de mens niets mee kan of wil.

Elf verzen leerdicht. Het doel? Welzaligheid te zaaien en persoonlijk te oogsten in welzaligheid. En toch: Bij u ben ik veilig (vers 7). De Here God in Jezus met de Heilige Geest staat ver boven ons, reikt dieper dan een mensenwoord. Openbaring: er is een flits van Gods Licht tot hulp of ter waarschuwing.

ds. C.J. Kraai

ALLE ZEVEN DAGEN

zaterdag	23 januari	Marcus 1:14-20	Spreken met gezag
zondag	24 januari	Marcus 1:21-34	Doorvertellen
maandag	25 januari	Psalm 107:1-22	God is trouw
dinsdag	26 januari	Psalm 107:23-43	Zie jij het ook?
woensdag	27 januari	Deuteronomium 16:18-17:1	Recht
donderdag	28 januari	Deuteronomium 17:2-13	Vorm van proces
vrijdag	29 januari	Deuteronomium 17:14-20	Koningswet
zaterdag	30 januari	Deuteronomium 18:1-13	Met grond zonder grond
zondag	31 januari	Deuteronomium 18:14-22	Echte en valse profeten
maandag	1 februari	Psalm 87	Lang leve de vreemdelingen
dinsdag	2 februari	Deuteronomium 19:1-10	Uitwijkmogelijkheid
woensdag	3 februari	Deuteronomium 19:11-21	Oog om oog, tand om tand
donderdag	4 februari	Deuteronomium 20:1-9	Strijdvaardig, niet strijdlustig
vrijdag	5 februari	Deuteronomium 20:10-22	Om gruwelijkheden te voorkomen ...
zaterdag	6 februari	Psalm 83	Strijdlid
zondag	7 februari	Marcus 1:35-45	Beterschap!
maandag	8 februari	Marcus 2:1-12	Wie kan zonden vergeven?
dinsdag	9 februari	Marcus 2:13-22	Eetgewoonten
woensdag	10 februari	Psalm 44	Wat merk je van Gods trouw?
donderdag	11 februari	Marcus 2:23-3:6	Heer van de sabbat
vrijdag	12 februari	Marcus 3:7-19	Goed nieuws verspreiden
zaterdag	13 februari	Psalm 32	Biecht
zondag	14 februari	Joël 1:1-14	Vertel het door
maandag	15 februari	Joël 1:15-20	Verlangen naar de dag van de HEER?
dinsdag	16 februari	Joël 2:1-11	Machtsvertoon
woensdag	17 februari	Joël 2:12-17 (Aswoensdag)	Iedereen moet meedoen
donderdag	18 februari	1 Petrus 2:11-17	Vrijheid
vrijdag	19 februari	1 Petrus 2:18-25	Christelijke assertiviteit
zaterdag	20 februari	1 Petrus 3:1-12	Gelijkwaardig
zondag	21 februari	1 Petrus 3:13-22	Hoop doet leven
maandag	22 februari	1 Petrus 4:1-11	Anders zijn: gericht op anderen
dinsdag	23 februari	1 Petrus 4:12-19	Vuurproef

**Gelukkig de mens die zijn naaste in al diens broosheid draagt
zoals hij zelf gedragen zou willen worden
als hij in dezelfde toestand zou verkeren.**

Franciscus van Assisi

Nieuws uit de Diaconie

104 telefoontjes

De werktelefoon rinkelt. Een mevrouw uit Den Haag belt het diaconaal bureau op aanraden van een plaatselijke diaken. Ze vraagt of ik tijd heb want ze heeft een enorm probleem. Binnenkort start een traject met bestralingen in het Rijnstate ziekenhuis. Vanwege de afstand is het niet mogelijk om op en neer te reizen. Daarom zoekt ze onderdak voor minimaal vier weken in Arnhem. Ook speelt mee dat ze geen trap kan lopen vanwege overgewicht. Alles is geprobeerd door twee verpleegkundigen en zelf heeft ze de afgelopen twee weken 104 telefoontjes gepleegd. Als ze dit aantal noemt, breekt ze. Ze is ten einde raad. En voelt zich verloren. 104 telefoontjes en steeds nul op het rekest. Dit om uiteenlopende redenen: verpleeghuizen nemen nu geen mensen op vanwege de risico's van corona, ze behoort niet tot de doelgroep, of er is geen plaats.

Als deze mevrouw geen onderdak heeft, gaan de geplande bestralingen niet door. In een flits denk ik aan die lege kamer in ons huis. Maar los van de vraag of dit professioneel is of niet, is dit geen optie omdat zij geen trap kan lopen.

Diverse mensen benader ik met de vraag om mee te denken. Ieder is geschokt, betrokken en komt met suggesties. Een diaken suggereert Het Dorp. Hier worden huisjes tijdelijk verhuurd en daar is ook is de mogelijkheid van verstrekken van een maaltijd. Dit wordt de gouden tip.

De telefoon gaat weer: 'Margriet, je zult het niet geloven... 'U heeft onderdak!?' zeg ik overdonderd en verbijsterd.

De mevrouw is zielsgelukkig en ik ook.

Hier doen wij het voor. Opkomen voor kwetsbare mensen Zoveel mensen die wilden meedenken: Paretjes in het diaconale werk!

Margriet Kok

N.B.: Deze mevrouw gaf toestemming om deze gegevens te gebruiken.

Vanuit de wijkdiaconie van Arnhem-Zuid

Zo aan het eind van het jaar was er zoals gebruikelijk de kerstrondgang in de Blue Band gevangenis vanuit de gezamenlijke kerken in Arnhem-Zuid. In oktober hadden we hierover ons eerste telefonisch contact met de geestelijke verzorger en vertelden haar dat wij ook dit jaar weer voor een kerstattentie aan de gedetineerden wilden zorgen. Ze liet ons weten al gehoopt te hebben dat we met deze vraag zouden komen en het zeer op prijs te stellen dat we dit weer wilden doen. Helaas kon een kerstrondgang met vrijwilligers vanuit de kerken niet plaatsvinden vanwege de corona pandemie. Maar als we ons pakketje wilden afgeven, zou dit heel fijn zijn. Dus gingen we tot actie over en vroegen aan de gemeenteleden en kinderen van een school in Arnhem-Zuid om eigengemaakte kaarten in te leveren en die kregen we. Kort voor Kerst zijn deze kaarten met een zakje met postzegels voor elke gedetineerde afgeleverd bij de Blue Band gevangenis. Een paar dagen later is onze kerstattentie door de geestelijk verzorger uitgedeeld. Daarna kregen wij een bedankje van haar. "Ze liet weten op de kerstpakketjes altijd erg leuke reacties te krijgen van de gedetineerden en vooral blij gezichten. Daarbij is het ook altijd weer mooi om te horen hoe blij ze zijn met de mooie kerstkaarten van de kinderen. Ze bedankte ons hartelijk voor deze hartverwarmende actie en hoopt dat we hier ook volgend jaar weer mee doorgaan. Dat zullen we zeker doen.

Mimi Aversch



Beeldmeditatie

door Elsje Pot



Deze foto is gemaakt toen we, inmiddels al flink wat jaren geleden, Bryce Canyon National Park in de Verenigde Staten bezochten. Ik kan me nog goed herinneren hoe overweldigend de rotsformaties waren en hoe fascinerend ook door hun roze kleur.

Bij deze foto bleef mijn aandacht haken vanwege de boom (of wat er van over is) op de voorgrond. Qua kleur harmoniëren de wortels met het roze van de berg waarop hij staat en de lichtere gedeeltes in de bergen er achter. Het roze van de voorgrond en het inktblauwe van de lucht en de bergen op de achtergrond vormen een mooi kleurcontrast met elkaar.

Er zitten veel horizontale lijnen in de foto, in de lucht waar het donkerblauw onderstreept wordt met een lichter blauw dat op sommige plaatsen zelfs wit wordt. Daaronder weer een streep donkerblauw van de bergen op de achtergrond, daaronder een rand donkergroen met bruin, dat naar voren toe steeds meer roze wordt. In de bergen zie ik ook horizontale lijnen in het gesteente. En dan tenslotte die lange, brede, roze strook berg aan de onderkant van de foto. De rotsformatie op de voorgrond geeft door zijn kleur de indruk van zachtheid en nu ik goed kijk, zie ik links op de foto beginnend tegen het donkergroen aan en wat meer naar het midden lopend sprietjes, het oogt als een laagje dons, op die poedersuikerachtige berg, maar het is ongetwijfeld net als de berg hard of stug materiaal.

En haaks op al die horizontale lijnen staat dan de boom, die met dat boven de grond zichtbare wortelstelsel de indruk geeft, dat hij naar het randje van de berg gekropen is en daar nu, net als de kijkers naar de foto, uitkijkt over dat fascinerende landschap.

Verre reizen, voorlopig zit het er niet in, maar ga eens op reis in de eigen fotoverzameling. Ik kan het aanraden, soms zie ik meer dan toen de foto gemaakt werd.

De foto is gemaakt door H.W. Kraayenbrink.



God, mens, Israël en de volken (2)

“Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken! Laat de aarde de woorden van mijn mond horen”. Zo spreekt Mozes in Deuteronomium 32 woorden van God, gericht tot het volk Israël, op de drempel van het beloofde land. Samson R. Hirsch (1808-1888) schreef op dit “Lied van Mozes” een commentaar. Daaruit puttend schreef ik in KP 2020 nr. 11 over de relatie God-mens. In Deut 32: 5-7 spreekt God die Israëlieten aan die zich tegen Gods woorden verzetten. In de daarop volgende verzen wordt de relatie van God met de volken en met Israël uiteen gezet. Vers 8 luidt: “Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, ... heeft Hij het grondgebied van de volken vastgesteld”. Hirsch stelt, dat het aan een volk toegekend territorium bepalend is voor de ontwikkeling van enerzijds het karakter van dat volk, anderzijds de basis is voor de ontwikkeling van zijn maatschappij. Het klimaat, de gesteldheid van de bodem, het fysieke landschap, zij bepalen hoe een volk zich ontwikkelt. De bewerking en ontwikkeling van zijn territorium is voor een volk niet alleen de basis van zijn maatschappij, maar ook de basis van de godsdienst. Het volk gaat de aardbodem en de bewerking daarvan vergoddelijken. Want men bespeurt, dat de fysieke, intellectuele, morele en sociale evolutie van zijn maatschappij geleid worden door onzienlijke machten. Ze gaan deze machten aanbidden, omdat zij denken dat hun ontwikkeling daarvan afhangt. Daarmee onderwerpt dat volk zich aan de gesteldheid en de vruchtbaarheid van het hem toegevalen territorium.

Maar Israëls roeping is totaal anders. In vers 9 staat: “Want het deel van de Here is Zijn volk, Jakob is het gebied dat Zijn eigendom is”. Jakob, de zoon van Isaak en Rebekka, is een man ‘die in tenten woont’. (Genesis 25:27) Hij tabernakelt in deze wereld, want Jakob weet van het Onzienlijke, de hemel, van God en Zijn engelen. De nakomelingen van Jakob koos God tot Zijn volk. Het volk Israël wordt niet gevormd door zijn territorium, maar wordt in de woestijn gevormd. Het ontving Gods onderwijzing, Zijn Thora. Israël heeft de taak te proclameren, dat deze onderwijzing van God de enige ware Macht is en de Bron van voorspoed. En wel voor alle volkeren. Pas ná de geestelijke vorming van Israël ontving het zijn territorium, het beloofde land. Israël moest op basis van de nauwe relatie met God, dit territorium onderwerpen en bewerken en in dienst nemen voor het nationale leven, zoals door God bedoeld. Te getuigen daarvan, dat God elk menselijk individu heeft geschapen met een aangeboren en onvervreembare waardigheid als mens. Maar daar weten de volken niet van. Zij stellen zich andere doelen en hebben andere motieven. Die lieten geen ruimte voor Gods richtlijnen, een geheiligde moraal, voor gerechtigheid en goedheid. In de ogen van die volken is Israël een thuisloos, landloos volk zonder rechten.

Hans Boer

Actualiteiten - Agenda



Ik kies voor christelijk onderwijs!

Drie christelijke scholen in Arnhem gaan meer samenwerken. Het betreft de basisscholen De Rank, en de Pieter Jongelingschool en het Guido, een school voor voortgezet onderwijs. Deze drie scholen werken vanuit een duidelijke christelijke visie en zien de Bijbel als grondslag voor de wijze waarop onderwijs wordt gegeven. Met de samenwerking willen wij christelijke gezinnen bereiken die het belangrijk vinden het geloof en de normen en waarden vanuit de Bijbel door te geven aan hun kinderen. Daarom starten wij in januari 2021 een gezamenlijke campagne ‘Ik kies voor christelijk onderwijs’ om het belang van christelijk onderwijs onder de aandacht brengen bij onze doelgroep.

Wilt u kennismaken met onze scholen en ervaren wat christelijk onderwijs betekent? Kijk dan op de website ikkiesvoorchristelijkonderwijs.nl!

We willen u daarnaast vragen om voor het christelijk onderwijs te bidden. Het zijn geen gemakkelijke tijden voor christelijke scholen op dit moment. De vrijheid van onderwijs is zeker geen automatisme meer.

Neem bij vragen of suggesties gerust contact met ons op door te mailen naar info@ikkiesvoorchristelijkonderwijs.nl of bel met de betrokken directeuren:

Erik Hendriksen, directeur De Rank,

☎ 06-57381549

Hester Blok, directeur basisschool Pieter Jongeling,

☎ 06-36001546

Janine van Drieënhuizen, directeur GSG Guido Arnhem,

☎ 06-28121351

Protestantse wijkgemeente Arnhem-Noord

Nieuwe Kerk

Rosendaalseweg 505, ☎ 026-4421810

Predikanten

ds. Monique Maan, ☎ 06-40898978,
monique.maan@pgarnhem.nl
(gebied westelijk van de Rosendaalseweg, incl. Centrum)

ds. Arjen Hiemstra, arjen.hiemstra@pgarnhem.nl, ☎ 06-40180910,
(gebied oostelijk van de Rosendaalseweg, incl. Spijkerkwartier)

Spreekuur wijkpredikanten (bijna) iedere maandagmorgen
in de Nieuwe Kerk



Scriba moderamen wijkkerkenraad Penningmeester wijkkas Wijkredactie

scriba.noord@pgarnhem.nl
penningmeester.noord@pgarnhem.nl
Henk Altena, ☎ 06-53678327,
h.altena19@kpnplanet.nl

Wij gedenken

Hendrik van den Brand (Henk), overleden 5 december 2020
op de leeftijd van 85 jaar.

Hubertina Jacoba Mulder (Tiny), overleden 22 december
2020 op de leeftijd van 86 jaar.

Hermen Pieter Fennema (Herm), overleden 24 december
2020 op de leeftijd van 72 jaar.

Dirkje Bisschop- Zwiggelaar (Dicky), overleden op 2 januari
2021 op de leeftijd van 93 jaar.

Dat God hen mag opnemen in Zijn vrede en allen die van
hen gehouden hebben troost en kracht mag geven.

Informatie over de kerkdiensten in de Nieuwe Kerk

De regels en adviezen met betrekking tot de kerkdiensten
veranderen regelmatig, zodat het niet goed mogelijk is u via
Kerkperspectief de laatste stand van zaken te melden.
Houd daarom de berichtgeving in de Zondagsbrief in de gaten.
De Zondagsbrief wordt op donderdagavond digitaal verspreid
en daarin leest u dan hoe het op de komende zondag zal gaan.
Ontvangt u de Zondagsbrief nog niet, meld u dan aan bij
zondagsbrief.noord@pgarnhem.nl en uw adres wordt
toegevoegd aan het mailbestand.

Lockdown

Op het moment dat ik dit schrijf, is ons land in lockdown en het
lijkt er sterk op dat dat verlengd wordt tot minstens eind januari.
Dat betekent dat veel dingen op een laag pitje blijven staan.
We denken echter voortdurend na over wat wél kan en mag en
horen graag uw suggesties!

We wensen iedereen die deze tijd als zwaar ervaart, veel
sterkte. Ouderen die het zonder bezoek moeten doen,
gezinnen met kinderen die thuiswerk en schoolwerk moeten
combineren, mensen die onzeker zijn over hun bedrijf of
baan, jongeren die zich opgesloten voelen, iedereen die extra
verantwoordelijkheid heeft als mantelzorger enz.: Laten we
elkaar in de gaten houden!

Monique Maan

Spreekuur predikanten

Arjen Hiemstra en Monique Maan zijn (bijna) elke
maandagochtend in de Nieuwe Kerk aanwezig. U bent van
harte welkom, uiteraard met inachtneming van de geldende
coronaregels, voor een gesprekje of een kopje koffie.
Op andere momenten kunt u altijd mailen of bellen. Spreek
eventueel een boodschap en uw telefoonnummer in, dan wordt
u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Henk Altena, wijkredacteur Arnhem-Noord



Protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid

Salvatorkerk Salvatorplein 274,
☎ 026-3212159
www.pgarnhem-zuid.nl



Scriba Wiebe de Jager, ☎ 026-3813796,
scriba@pgarnhem-zuid.nl
Wijkredactie Henny Kalisvaart, ☎ 06-42875237,
hennykalisvaart@ziggo.nl
Wijkkas NL84 INGB 0003068364 t.n.v.
Wijkkas Prot. Gem. Arnhem-Zuid

Predikanten ds. Pierre Eijgenraam, ☎ 026-3519531,
jpeiigenraam@kpnmail.nl
ds. Hubertien Oostdijk-van Andel,
☎ 026-3237577, oostdijkvanandel@hetnet.nl

De Regenboog www.pgarnhem-zuid.nl > menu Meerkerk
> Regenboog

Vierplaats De Kempphaan (boven de gymzaal)
Mr. J.M. Kempnaersingel 2,
6836 MH Arnhem

Coördinator Ron de Bie, ☎ 026-3230129,
debie7@xs4all.nl



Overleden

Op de vroege morgen van de Eerste Kerstdag is Herman van Bostelen overleden op de leeftijd van 77 jaar. Tijdens de afscheidsdienst op zaterdagmorgen 2 januari in de Salvatorkerk stonden we stil bij het Kerstevangelie. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij dit verlies.

Hubertien Oostdijk

Op 4 januari overleed mw. Christina Adriana Van der Heiden-Gerritsen, echtgenote van Gerrit van der Heiden, moeder, oma en overgrootmoeder van een talrijk en liefhebbend nageslacht. Tiny werd geboren op 4 juni 1944 in Arnhem. 'Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald', schrijft de familie, maar ook: 'De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken'. Op 11 januari is Tiny op Moscowa begraven, vlak bij haar ouders.

Pierre Eijgenraam

Nieuwjaar 2021

Op de laatste dag van 2020 keken wij terug op een jaar waar wij niet lang bij stil moeten staan. Er moest afscheid worden genomen van De Kandelaar. Voor velen een vertrouwde plaats van ontmoeting. De ingebruikname van de Salvatorkerk verliep door de coronapandemie anders dan gehoopt. Het was een jaar van afscheid, eenzaamheid en verwarring. De spontane ontmoeting voor, tijdens en na de kerkdiensten wordt erg gemist.

Wij kijken nu vol verwachting vooruit naar 2021. Een jaar waarin wij hopen elkaar weer vaker en van dichtbij te mogen ontmoeten. Een jaar waar wij als Protestantse gemeente Arnhem-Zuid samen kunnen werken aan een actieve en hechte gemeenschap waarin wij vooral omzien naar elkaar. Theo M. Slagboom, voorzitter kerkenraad wijkgemeente Arnhem-Zuid

Vervanging ds. Hubertien Oostdijk

In de vergadering van 14 december heeft de Algemene Kerkenraad toestemming gegeven om na het vertrek van ds. Hubertien Oostdijk een tijdelijke vervanger te benoemen. De wijkkerkenraad heeft aan Lyska van der Elst en Jeannette

Hokke gevraagd om samen met ds. Pierre Eijgenraam voor de te benoemen vervanger een taakomschrijving op te stellen en -na goedkeuring door de kerkenraad- op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat. Te denken valt aan een emeritus predikant of bijvoorbeeld een kerkelijk werker. Aangezien het vertrek van Hubertien al in februari zal zijn, is de tijd kort; we hopen toch zo snel mogelijk iemand te kunnen benoemen. Hebt u wensen of ideeën t.a.v. de te benoemen vervanger, dan kunt u die melden bij de genoemde personen of aan de kerkenraad. Let wel: het gaat hier alleen om tijdelijke vervanging. Over een meer definitieve oplossing moet nog worden nagedacht.

Voortgang kerkdiensten: voorlopig alleen digitaal

Op 12 januari werd bekend dat de lockdown in elk geval tot 9 februari a.s. wordt verlengd. Op basis daarvan heeft onze kerkenraad moeten besluiten om in de komende weken nog geen kerkgangers toe te laten bij de diensten. Wel zijn er uitzendingen via kerkomroep.nl, die u 'live' of achteraf kunt bekijken.



Oecumenische viering 24 januari

Twee keer per jaar, in januari en september, is er een gezamenlijke oecumenische viering van de RK Lucaskerk, de Parkstraatgemeente en onze wijkgemeente. Voorgangers zijn diaken Ronald Heinen (RK), ds. Corrie van Egmond (Parkstraat) en ds. Pierre Eijgenraam. De dienst wordt in de Parkstraatkerk gehouden, maar we hopen hem ook via onze eigen kerkomroep te kunnen uitzenden. Zie daarvoor de berichten in onze weekbrief!

Afscheid Hubertien Oostdijk

Het bovenstaande betekent helaas ook dat de afscheidsdienst van ds. Hubertien Oostdijk op 7 februari alleen via het internet te volgen zal zijn. Voor haar en voor velen is dat een verdrietige situatie: we hadden haar een groots afscheid gegund! We zijn wel van plan om 'als het weer kan' Hubertien een keer te 'lenen' van Steenderen/Bronkhorst om haar alsnog uitbundig in het zonnetje te zetten!

Cadeau Hubertien Oostdijk

Hoewel een echt afscheid er helaas niet in zit, willen we Hubertien wel een heel mooi cadeau meegeven! Er is al een mooi bedrag binnengekomen, maar we hopen dat dat nog (veel) meer kan worden! U kunt een bijdrage overmaken naar Wijkkas Prot. Gem. Arnhem-Zuid giro NL84INGB0003068364 onder vermelding van: gift Hubertien.

Vacature koster

Het zoeken naar een nieuwe koster voor onze kerk in Arnhem-Zuid is gestart. Er is een sollicitatiecommissie gevormd, bestaande uit Ed Hoek, Jaap van 't Riet, Femmie Steenberg en Johannes Tjepkema.

Ten slotte

Vorige week was er weer een persconferentie van de ministers Rutte en De Jonge. Wie hoopte op een kleine versoepeling werd weer teleurgesteld. Een lichtpuntje is dat het vaccineren is begonnen. Dat geeft hoop. Hoop op een min of meer normale samenleving na de zomer. Maar wat is nog normaal? Of wordt alles net iets anders dan voor de pandemie? Hebben we nieuwe gewoontes aangeleerd? Gaan we weer handen geven? Gaan we weer met honderden anderen naar de winkels of laten we alles toch nog thuis bezorgen, omdat dat wel zo gemakkelijk is? Zullen we nog mondkapjes blijven dragen? Zullen de kerken weer vol zitten, ook omdat we allemaal de contacten hebben gemist? Deze droom wens ik u toe.

Henny Kalisvaart, wijkredacteur Arnhem-Zuid



Deze bruine beuken zijn omstreeks 1900 geplant. Op een goede standplaats kan een beuk wel 200 jaar worden. Het bijzondere hier is, dat de bomen in een groep zijn geplant en als één boom met elkaar zijn opgegroeid. Samen vormen zij nu een prachtig en evenwichtig beeld.

Hervormde wijkgemeente

De Rank



Bonifatiuskerk Huissensedijk 10, Elden, ☎ 026-3830286
postadres: Huissensedijk 12,
6842 AK Elden (Arnhem)
www.gemeentederankarnhem.nl

wijkredactie hr. Hans Boer
☎ 026-4437934, hansboer124@gmail.com

predikant ds. J.B. Kamp
☎ 026-4721796, dominee@derankarnhem.nl

scriba mw. J.M. Mentink
☎ 026-3618422, scriba@derankarnhem.nl

wijkkas rek.nr. NL54INGB0001559972,
t.n.v. penningmeester De Rank

Hoop!?

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Wie kent niet dit woord uit 1 Cor. 13, het loflied op de liefde als vrucht van de Heilige Geest? Midden in deze drieslag van woorden staat 'hoop'. Bijna als een vreemde eend in de bijt. Geloof, dat heeft te maken met de innerlijke overtuiging, waaruit we dagelijks leven. Liefde, dat drijft ons te zoeken naar Gods wil en in verband daarmee, omzien naar de naaste. Maar 'hoop' kan een vage wolk blijven, die ergens boven ons hoofd zweeft. Paulus brengt in Rom. 5:3-6 deze drie kernwoorden weer in het gelid. 'En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.'

In deze tijd van 'eindeloze corona', die ons als een beproeving overkomt, kunnen we leren dat er zoiets is als volharding in het geloof. Het 'en toch', de onzienlijke kant van je persoonlijke leven, daar waar je je ziel opheft (Psalm 25:1: Tot U, Here, hef ik mijn ziel op) wordt niet bewogen of aangetast door corona. Je mag je er bovenuit laten tillen.

Kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten alleen kerkdiensten met een predikant, ouderling en diaken te houden. Voeg daarbij 2 zangers of zangeressen en een organist en mogen we ook in het zingen/meelezen van de teksten iets ervaren van de liturgie. Want u kunt nu live meekijken en meebeleven. De apparatuur is geïnstalleerd en al zijn er nog wat kinderziektes, u heeft al een paar keer de dienst op uw computerscherm of op uw tablet mee kunnen beleven. Even op 'Beeld' klikken en u bent er bij. Nou ja, er bij? U bent toeschouwer, en hooguit in beperkte mate, deelnemer. Laten we hopen dat het spoedig mogelijk is elkaar weer in de eredienst te ontmoeten.

Weekbrief

Dit is in deze tijd een onmisbaar communicatiekanaal. Mocht u hem nog niet ontvangen dan kunt u contact opnemen met onze scriba, Jannie Mentink.

De kerkenraad

Waar zijn wij druk mee? Wel, met moed, beleid en trouw de coronamaatregelen volgen en uitvoeren. Intussen, praktisch, het Ds. C.M. van Oosterzeehuis inrichten en klaarmaken voor de tijden die ongetwijfeld komen gaan. Waarin het houden van kringen en het koffiedrinken na de dienst weer mogelijk is.

Hans Boer



Parkstraatgemeente



Aanvang diensten 10.15 uur

Samenwerkingsverband Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

kerkgebouw

Parkstraat 31a / Kastanjelaan 22E,
Arnhem

www.parkstraatgemeente.nl

Ambulant predikant

ds. Susanne (S.M.) van der Sluijs

☎ 06-33969337

(tijdens vacaturetijd)

susanne@parkstraatgemeente.nl

secretariaat:

Tanja Verburgt, ☎ 026-3213417

info@parkstraatgemeente.nl

wijkredactie

Els van Essen, evessen30@hotmail.com

2021

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud, toch wil ik u namens de Parkstraatgemeente het allerbeste wensen! Dat we moed mogen houden, of juist krijgen, op elkaar letten en elkaar bemoedigen. Er komen vast weer betere tijden, hoewel we daar nog niet zoveel van merken. We gaan na de donkere Kerstdagen op weg naar het licht!

Bij de diensten

Over de diensten is niet zoveel te zeggen. We hebben predikanten uitgenodigd, meerdere zijn helaas ook afgezegd, dus als u wilt weten of er diensten gehouden worden, kijk dan op de website van de Parkstraatgemeente!

Veertigdagenkalender 2021: Ontspannend

De balans tussen spanning en ontspanning. Daarover gaat de Veertigdagenkalender 2021 van Joke van der Velden. In haar inleiding schrijft Joke: 'Wie kent niet de uitspraak van Prediker: 'voor alles wat gebeurt is een tijd onder de hemel'? Bezongen in het lied 'Turn, turn, turn' door diverse musici. Terwijl ik dit schrijf leven we in een spannende tijd, maar tegelijkertijd geeft de zogenaamde 'lockdown' ons genoeg tijd om te ontspannen. En hoe het is wanneer u dit leest, weet niemand. In de Bijbel staan veel verhalen die de beide elementen in zich hebben. Vaak is er een kantelmoment: het gaat erom spannen of er is ineens een ontlading en een oplossing. Deze kalender probeert te zoeken naar wegen om met beide kanten van het leven om te gaan en daarin een balans te vinden. De verhalen, gebeden, teksten en gedichten willen daarbij helpen. Op de zeven zondagen wordt de spanningsboog even doorbroken. Dan vieren we dat het ooit al Pasen is geworden. Dat is een mysterie en nog steeds 'spannend' om te begrijpen, maar we mogen in vertrouwen 'ontspannen' en opademen.

Natuurlijk zijn er de zaterdagen voor de kinderen van de hand van ds. Jantine Heuvelink. De vragen daarbij zijn ook voor 'grote mensen' zinvol. En ds. Corrie Jacobs heeft weer een vervolgserie verzorgd. Tenslotte zijn er een paar recepten, eenvoudig en vegetarisch.

Hopelijk laat u zich meevoeren door de woorden en illustraties van deze kalender de veertigdagentijd in. Spannend en ontspannen: Op naar Pasen! De Veertigdagenkalender is een jaarlijkse publicatie van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en is bedoeld om tijdens de veertig dagen voor Pasen te lezen. De kalender bevat voor elke dag een inspirerende tekst. De kalender begint dit jaar op woensdag 17 februari, dan is het Aswoensdag. De prijs van de kalender bedraagt € 3,50.



Vanaf 10 exemplaren wordt de prijs € 3,00, vanaf 40 exemplaren € 2,75 en vanaf 100 exemplaren € 2,25. Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten. U kunt bestellen via www.vrijzinnig.nl

Els van Essen

Eglise Wallonne

Waalse kerk



kerkgebouw	Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem, naast het politiebureau www.waalsekerkarnhem.nl
wijkredactie	Diny van der Lee, ☎ 0316-527310, e.lee247@upcmail.nl
predikant	ds. Joost Röselaers, Zeist jhroselaers@online.nl ☎ 06-55776713
scriba en verhuur kerkgebouw	Cor de Jonge, ☎ 0318-637307 eglisewallonnearnhem@gmail.com
contactpersonen	Martin Kas, ☎ 06-42053514 Diny van der Lee, ☎ 0316-527 310

Overleden

Kort voor Oud en Nieuw overleed op 65-jarige leeftijd een zeer geliefd en gewaardeerd gemeentelid Jeannette Evers-Wegman. Donderdag 7 januari was haar afscheid in de Waalse kerk. De dienst werd geleid door onze voormalige predikant Henk Spoelstra uit Amsterdam die veel contact met haar en haar man Pieter had. Haar ziekte van de laatste jaren kende veel ups en downs maar Jeannette bleef vol vertrouwen en aanvaarding. Eén van haar kinderen zei: "In deze kerk zijn onze ouders getrouwd, nu nemen wij hier van haar afscheid. De cirkel is rond."

Wij zullen haar missen.

Bij de diensten

De eerstvolgende kerkdienst staat genoteerd voor zondag 24 januari om 17.00 uur. Predikant is Joost Röselaers. Het ligt in de bedoeling dat tijdens deze dienst twee nieuwe ouderlingen zullen worden bevestigd: Marijke van Dijk

uit Arnhem en Margré Lakerveld uit Ede. Ondertussen is het echter op dit moment nog volstrekt onduidelijk of de lockdown oftewel confinement verlengd gaat worden. Als dat zo is dan zal de bevestiging op een later tijdstip in het jaar moeten plaatsvinden. Als het toch doorgaat; blijft in elk geval het aantal aanwezigen gelimiteerd op ongeveer 30 personen en ook is aanmelding nog steeds verplicht: waalsekerkarnhem@gmail.com

Voor de volgende maand staat vermeld dat de kerkdienst van 28 februari zal worden voorgegaan door mevrouw Joanne Vrijhof uit Nijmegen.

Rest nog te vermelden dat de Kerstdienst van 24 december ook niet is doorgegaan, maar is vervangen door een bijzonder mooie videodienst die via YouTube kon worden bekeken en beluisterd. Weliswaar een schrale troost maar het is wat het is

Diny van der Lee

Evangelisch-Lutherse gemeente Arnhem

kerkgebouw	Adolf van Nieuwenarlan 3, 6824 AM Arnhem, ☎ 026-4425084 www.luthersegemeentearnhem.nl	wijkredacteur	vacant
		predikant	vacant
		secretaris	mw. D.Th. de Mildt, secretaris@luthersegemeentearnhem.nl



Onderling contact in de gemeente ELGArnhem

In dit nieuwe jaar en met de lockdown die maar blijft voortduren, heeft de Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem het voornemen om de betrokkenheid met elkaar te blijven benadrukken.

Nadat in de adventstijd een online adventskalender dagelijks per mail werd verzonden, maar ook via Facebook, en veel waardering kreeg, is besloten om in de 40-dagelijks telkens op zondag en in de stille week elke dag een kalenderblad te verzenden als een draad door de lijdenstijd. Per 1 januari is ook het gebruikelijke gele, en in de kersttijd rode kerkblad verdwenen. Er zal een geheel nieuw magazine verschijnen dat zich wel weer ooit met de historisch bij ELGA horende naam Concordia. Dit blad zal het oude gemeentezegel dragen in een gele cirkel, en de Lutherse identiteit van de gemeente tonen, het zal inhoudelijke - en achtergrondinformatie geven en de periode in het kerkelijk

jaar belichten. Drie keer in het jaar verschijnt deze 'glossy'. De meer praktische en dagelijkse informatie komt per e-mail in de vorm van een maandelijks nieuwsbrief bij leden en belangstellenden in de mailbox.

Vanaf 11 januari is de kerkenraad gecompleteerd, waardoor er nu een voltallig college van ouderlingen is. Dat is een goede zaak, omdat ingezet zal gaan worden op wat heet 'onderling pastoraat', en wat altijd al heette 'omzien naar elkaar'. Creativiteit is gevraagd nu het samen kerken zo beperkt is en iedereen samenzijn zoekt. Onderlinge betrokkenheid en warmte heeft bij ELGA steeds hoog in het vaandel gestaan in de lange tijd dat de gemeente in Arnhem bestaat en dat is al meer dan 380 jaar. Een oude gemeente dus, die nieuwe wegen en vormen zoekt om elkaar vast te houden, in een tijd waarin letterlijk vasthouden een probleem kan zijn.

Didi de Mildt

**Protestantse Gemeente Arnhem
Algemene Kerkenraad**

voorzitter: Dick van Dijk, voorzitter.ak@pgarnhem.nl
scribaat: Ruud en Janneke Ruinemans-Koerts,
scriba.ak@pgarnhem.nl

College van Diakenen

voorzitter: Henk Zwiers, voorzitter.cvd@pgarnhem.nl
penningmeester: Michiel Wisse, 2michielwisse@gmail.com

College van Kerkrentmeesters

voorzitter: Cees van Bruggen, voorzitter.cvk@pgarnhem.nl
secretaris: Jaap van 't Riet, gjvanriet@gmail.com

Predikant in algemene dienst van de PGA

ds. Elsje Pot, ☎ 026-3637338, elsje.pot@pgarnhem.nl
Taakgroep Communicatie

D3rde Verdieping

ruimte voor bezinning en ontmoeting
d3rdeverdieping.nl

Rozet, 3e verdieping 3.09
Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
☎ 026-3513185
Postadres: Postbus 1168, 6801 ML Arnhem
info@d3rdeverdieping.nl
pastor/coördinator: Ad Boogaard
banknr.: NL86 TRIO 0379 2650 95
t.n.v. D3rde Verdieping



Kopij Kerkperspectief

Wijknieuws aanleveren via de wijkredacties.
De namen en adressen staan vermeld in de colofons
boven de wijkberichten.

Inleverdata voor de volgende uitgaven

No. Algemene kopij Wijkkopij Verschijning

2021

02	05 februari	08 februari	20 februari
03	05 maart	08 maart	20 maart - Pasen 4 en 5 april
04	02 april	05 april	17 april - Hemelvaartsdag 13 mei
05	30 april	03 mei	15 mei - Pinksteren 23 en 24 mei 5 weken
06	04 juni	07 juni	19 juni - Zomernummer - 10 weken

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te wijzigen of plaatsing te weigeren.

Meldpunt seksueel misbruik

Helaas komt seksueel misbruik ook voor binnen de Protestantse Kerk.

Vrouwen en mannen die dat is overkomen, kunnen voor steun en begeleiding terecht bij SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk. SMPR helpt seksueel misbruik in relaties binnen de kerk bestrijden en voorkomen.

De eerste loyaliteit van SMPR ligt bij slachtoffers. SMPR heeft een vertrouwenspersonen waar u mee kunt praten.

Zie www.smpr.nl of ☎ 030-3038590.

**Kerkperspectief
verschijnt 11x per jaar onder auspiciën van de
Algemene Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente te Arnhem**

Redactie

Theo van Loenen, Henny Kalisvaart (fotografie),
Rita Hop (eindredacteur en contactpersoon,
☎ 026-3819135)
kerkperspectief@pgarnhem.nl

Abonnementen en adverteren

info: Kerkelijk Bureau, ☎ 026-4420987
kb@pgarnhem.nl

**Kostprijs abonnement Kerkperspectief
€ 25 per jaar**

De bijdrage is op vrijwillige basis.
Bankrekening NL75 RABO 0373 7154 55
t.n.v. Protestantse Gemeente te Arnhem
o.v.v. Abonnement 2021, postcode en huisnr.

Drukwerk

Digidruk Vanden hul BV, Wijchen

Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA)

www.pgarnhem.nl

Kerkelijk Bureau PGA

Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem
☎ 026-4420987
kb@pgarnhem.nl

Geopend: maandag t/m donderdag 9.00-12.30 uur

Bankrekeningen PGA

voor vrijwillige bijdragen: NL75 RABO 0373 7154 55
t.n.v. Protestantse Gemeente te Arnhem
voor overige: NL97 RABO 0373 7154 47
t.n.v. Protestantse Gemeente te Arnhem
www.pgarnhem.nl

Diaconaal bureau

Diaconaal consulent:
Margriet Kok
Bureausecretaris:
Nancy Spiele
Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem
☎ 026-3512201
info@diaconiearnhem.nl
www.diaconiearnhem.nl

Bankrekeningen diaconie

voor vrijwillige bijdrage: NL21RABO 0373 7369 91
t.n.v. College van Diakenen Arnhem
o.v.v. vrijwillige bijdrage 2021
Voor overige giften: NL43RABO 0373 7369 83
t.n.v. College van Diakenen Arnhem

Collectebonnen

Witte bonnen à € 0,50 (20 bonnen van € 0,50 = € 10, -),
gele bonnen à € 1,00 (20 bonnen van € 1,00 = € 20, -),
groene bonnen à € 2,00 (20 bonnen van € 2,00 = € 40, -).
U kunt ze kopen op het kerkelijk bureau
(ma t/m do 9.00-12.30 uur) Pinnen heeft onze voorkeur.
U kunt ze ook bestellen door overschrijving van
het verschuldigde bedrag op bankrekening
NL97 RABO 0373 7154 47
t.n.v. Protestantse Gemeente te Arnhem
o.v.v. kleur en aantal van de bonnen, postcode en huisnr.
U krijgt de collectebonnen dan thuisgestuurd.



Nationale Notaris

Nationale Notaris Arnhem

Kronenburgsingel 23

6831 GD Arnhem

www.nationalenotaris.nl

arnhem@nationalenotaris.nl

tel. 026 – 388 388 6



Innoforte

**Wonen, zorg en welzijn
staan centraal in onze vijf
woonzorglocaties voor
ouderen. Mogen we u ook
verwelkomen?**

Neem contact met ons op, we
vertellen u graag meer!

026 388 2000

contact@innoforte-zorg.nl

www.innoforte-zorg.nl

Mijnhart

UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in
Arnhem en omgeving

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

